

(VERJAARDAGS)FEEST?!

Met twaalf vrienden op een groot schip zeilen, onder leiding van een prettig gestoorde kapitein.

Weg van dat huiswerk. Weg van die suffe docenten. En al helemaal weg van je ouders. Alleen met je vrienden. Aanmonsteren kan tussen de 9 en 90 jaar, van mei tot en met september.

Zelf je richting bepalen. Niet weten waar je uitkomt. De wind in je haren voelen en doen waar je zin in hebt. Zeilen, dobberen, andere boten dreigen te enteren, gevecht op de giek, en nog veel meer...

Voor € 280,- heb je ruim een halve dag 75 m² zeil, 8000 kg boot en 90 kg kapitein. En natuurlijk eten, drinken, taart en een waterkaart van de Vinkeveense plassen. Wat wil je nog meer? O ja, je mag zelf die 8000 kg besturen en vrienden aan het werk zetten.

13:00 aan boord, en we bepalen zelf wel hoe laat het wordt. Als je maar voor 18:00 weer van mijn boot bent opgekrast stelletje landrotten! Maar langer of korter kan ook, bel of mail maar.

Marco@hefboom.nl

06 41474556

www.hefboom.nl

